

Magasinsgatans östra sida.

Nr. 1 En gammal gård där det bedrivits åkerirörelse i många år. I början på 1900-talet flyttade Lundholms åkeri från Fredsgatan hit, Det upphörde på 60-talet och huset revs och blev parkeringsplats.

Nr. 3 En smedja som härstammar från 1700-talet. Den ägdes i slutet Av 1800-talet av smeden Fältenberg, den övertogs sedan i tur och Ordning av s,ederna Sahlin, Ling och Sixten Nordin, Den är K-märkt och nu muserie föremål.

Nr. 5 En gammal bergsmansgård från 1700-talet, som i slutet av 1800-talet ägdes av åkare Jan Erik Kumlin, som Jakob Lundberg berättat om i sin bok "Minnen från gamla Sala" Nuvarande ägare är David Norgren, som pietetsfullt renoverat huset i gammal stil.

Nr. 7 Huset ägdes på 1900-talet av åkare Lindman som drev rörelsen i flera generationer

Nr. 9 Gården benämnes som Fläckebogården, orsak vet jag ej. I slutet Av 1800-talet bodde där, enligt Lundbergs bok Salaminnen, en skräddare Westrin där som hade grisar på gården och en av dem var så tam så den följde med Westrin till krogen i torghörnet.

Nr. 11 Huset köptes i slutet av 1800-talet av Frälsningsarmén, efter att de några år hyrt lokal på Bråstagatan. I huset inreddes en samlingslokal in mot gården. Där verkade de till 1925 då de flyttade till nybyggda Kyrkan på Kungsgatan. Huset övertogs av Metodistförsamlingen som verkad där till församlingen upphörde. Huset köptes då av Ulla Hamsten som bodde där några år. Därefter köpte redaktör Martin Hedin huset.

Nr. 13 Fastigheten ägdes i början av 1900-talet. av dikningsförmän Adolf Tehlin, som hade sin bostad på nedre botten. Hyresgästen på andra våningen var Carl Johan Ahlberg, innan han köpte huset på Bergmästaregatan. Thepins sonhustru Karin öppnade tandläkarpraktik, och bodde kvar till sin död 2004 och huset såldes.

På södra sidan av Drottninggatan ligget skräddare Olov Hanssons gård. Han kallades "Elektriska skräddarn". Orsaken var att han hade en lindrig släng av spasmer. Han hade sitt skrädveri i Kihlgrens hus vid torget En son till honom var Elis Hansson som blev kantor och verkade i Slite på Gotland. Mina minnen om Elis är att han tränade skalor så hyresgästen under klagade. Elis täckte då strängarna med en tunn filt och fortsatte öva.. Huset revs på 50-talet för att lämna plats för gymnasiet, numera Ekebyskolan.

Magasinsgatans västra sida.

Nr. 2 Huset ägdes i början av 1900-talet av stadsfiskal Emil Ekbohm Senare rådmann och tidningsägare (SA) I huset bodde 1906-1916 överste C.H.Svanström, chef vid trängkåren. Han gick varje morgon ner till Kallbadhuset vid Ekeby Kvarn för att duscha, tyckte strålen var för svag så han öppnade duschsilen och fick en död katt i huvudet. Ekbohm sålde huset till godsägare Hedberg på Stävre och flyttade till Villa Vreta vid kyrkogårdsesplanaden. Hedbergs hyresgäster var bl.a. borgmästare Ivar Hedman och häradshövding Karlsson. Huset köptes av Evert Nordin, men övertogs sedan av brodern Lars. Där bodde också gymnastiklärare Arbman sedan han slutat som lärare på Tärna folkhögskola.

Nr. 4 Huset är också ett av de äldre husen i staden och genom åren fått många namn efter de olika ägarna. Först Bellanderska efter assessor Bellander, Walsterssonska efter rektor Walstersson under 1800-talet. På 1900-talet blev det Wollertska efter major C.Wollert. Där bodde också en tid författaren Ivan Oljelund. Siste ägaren hette Andersson. Han var far till "Buskalle", föregångare till Astrid Lindgrens "Emil." Huset köptes 1940 av Anders Diös som först byggde ett hus med gaveln mot Ekebygatan, rev det gamla och byggde med fasad mot Magasinsgatan.

Nr. 6 Hörnhuset mot Drottninggatan är en magasinsbyggnad som tillhör Stabergska huset. På andra sidan av Drottninggatan fanns i mitten på 1800-talet en låg huslänga som kallades Tobias Nybergs gård. Den revs några år efter att Samrealskolan byggts 1864.